

Ιστορικό της Γ΄ Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ΠΝΑ και της νέας κλινικής Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων του ΓΝΑΒ



Το τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων του Γενικού Νοσοκομείου λειτουργεί από 01/11/2011 στο Γενικό Νοσοκομείο "Ασκληπιείο" Βούλας (ΦΕΚ αρ. Φύλλου 764/11-10-2011, τεύχος τρίτο).

Δημιουργήθηκε με την υπ' αριθμό οικ. 20609/15-09-2011 πράξη της Υποδιοικήτριας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με τη μεταφορά της Γ΄ Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του (Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΠΝΑ)). Η απόφαση για τη κλείσιμο των Παιδοψυχιατρικών δομών του Π.Ν.Α. είχε παρθεί από το 2001 στο πλαίσιο του Ψυχαργώς αλλά ολοκληρώθηκε δέκα χρόνια αργότερα.



Η Τρίτη (Γ΄) κλινική του ΠΝΑ ιδρύθηκε με το Προεδρικό διάταγμα υπ. Αριθ. 99 της 24 Ιανουαρίου 1979, που τροποποιούσε και συμπλήρωνε τον αρχικό οργανισμό του Δημοσίου Παιδιατρικού Νευροψυχιατρικού Νοσοκομείου (Νταού Πεντέλης). Παρά την παρουσία της κλινικής στον

οργανισμό του 1979 χρειάστηκαν τρία περίπου χρόνια για να γίνει η πραγματική σύσταση της Κλινικής την 3η Μαρτίου 1981. Μέχρι την εποχή αυτή το ΔΠΝΝ Νταού Πεντέλης, λειτουργούσε με δύο κλινικές (η πρώτη, Α΄, από την έναρξη λειτουργίας του το 1961 και η δεύτερη (Β΄) από το 1971). Μερικά χρόνια αργότερα, θα ακολουθήσει η ίδρυση της Δ΄ Κλινικής και η αναμόρφωση του οργανισμού του Νοσοκομείου της 28 Νοεμβρίου 1986, με την οποία επιπλέον το Νοσοκομείο θα μετονομασθεί σε «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής».

Η Γ΄ κλινική αποκτά τον πρώτο Διευθυντή της τον κ. Ματθαίο Γιωσαφάτ και τους πέντε πρώτους ασθενείς της τον Ιούνιο του 1981 και στην πρώτη φάση λειτουργίας της (8.6.1981-31.12.1981) νοσηλεύει 32 συνολικά ασθενείς που μεταφέρονται από άλλα τμήματα σε δύο από τα νεότερα κτίρια του νοσοκομείου.

Την ίδια εποχή (1981), μεταφέρεται το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο της Αθήνας από την οδό Πατησίων στην οδό Ωρίωνος στο Γουδί, πολύ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων όπως αναγράφεται και στην σχετική ανακοίνωση. Στις κινήσεις αυτές πρωτοστατεί η Γ΄ κλινική, η οποία έχει και το μερίδιο του λέοντος στην λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού αυτού κέντρου (4 από τις 6 ημέρες λειτουργίας εβδομαδιαίως). Ο προσανατολισμός του κέντρου δηλώνεται «βασικά ψυχοδυναμικός» και δίδεται έμφαση στο ότι προσφέρονται ψυχοθεραπείες. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, ότι στα πλαίσια της κλινικής λειτουργεί ένα καινούργιο περίπτερο 16 κλινών για παιδιά με διάγνωση αυτισμό και ψύχωση ηλικίας έως 10 ετών και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να λειτουργήσει σύντομα μια μονάδα εντατικής θεραπείας για εφήβους με σοβαρά προβλήματα. Προαναγγέλλεται επίσης η δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος που οργανώθηκε κάθε Τρίτη από το φθινόπωρο του 1981.

Στην πρώτη της αυτή μορφή η Γ΄ κλινική προσείλκυσε αρκετούς νέους βοηθούς που

είχαν την ειδικότητα της Νευρολογίας-Ψυχιατρικής.

Μετά από δύο περίπου χρόνια ο πρώτος Διευθυντής παραιτείται και τον Μάιο του 1984 αναλαμβάνει νέος Διευθυντής ο κ. Γεώργιος Καραντάνος. Επί της θητείας του τα τμήματα νοσηλευομένων ασθενών ανέρχονται σε τέσσερα. Μετά από εισήγηση του Δ/ντού της Γ΄ κλινικής, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της 7 Μάρτη του 1985, ιδρύεται «μονάδα για αυτιστικά παιδιά και σοβαρές διαταραχές της ψυχολογικής εξέλιξης», μέσα στο Νοσοκομείο. Η μονάδα αυτή λειτουργούσε σαν οικοτροφείο τις πέντε μέρες της εβδομάδας, ενώ τα παιδιά πήγαιναν στα σπίτια τους την Παρασκευή και επέστρεφαν την Δευτέρα το πρωί.

Την 1η Μαΐου 1985 αποφασίζεται η ίδρυση Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών (Μ.Ε.Π) και η ευθύνη λειτουργίας της ανατίθεται στην Γ΄ κλινική επί 24ώρου βάσεως. Όσον αφορά τις εξωνοσοκομειακές δομές που περιορίζονταν μέχρι τότε σε ένα ενιαίο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο για όλες τις κλινικές στο Γουδί, αυτό κλείνει το 1984 και αποφασίζεται η λειτουργία δύο νέων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων στην Βόρεια και Νότια Αθήνα, σε κτίρια που νοίκιασαν ο Δήμος Νέου Ηρακλείου (1984), και ο Δήμος Νέας Σμύρνης (1985). Η Γ΄ κλινική συστεγάστηκε στο δεύτερο μαζί με την Α΄ κλινική του Νοσοκομείου (τότε Δ/ντής ο κ. Παπαθωμόπουλος), ενώ στο πρώτο στεγάστηκε η Α΄ κλινική (Δ/ντής κ. Ανδριακόπουλος).

Όταν αναλαμβάνει ως νέος Δ/ντής της Γ΄ Κλινικής το 1987, ο κ Δημήτριος Λιάκος, η κλινική περιλαμβάνει τέσσερα ενδονοσοκομειακά τμήματα. Η Κλινική ενισχύεται με νέους επιμελητές από τον Μάιο του 1988 και οργανώνεται σε νέα βάση το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Ι.Π.Κ) της Νέας Σμύρνης. Το Ι.Π.Κ εξελίσσεται σε δομή με συνεχώς αυξανόμενα αιτήματα εξέτασης ασθενών, στα οποία προσπαθεί να ανταποκριθεί αυξάνοντας τις δραστηριότητες του. Το 1996, η κλινική αναλαμβάνει την λειτουργία σε καθημερινή βάση του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου Ν. Σμύρνης με σημαντικό τμήμα του επιστημονικού προσωπικού της και με απογευματινή λειτουργία δύο ημερών, ενώ η Α΄ κλινική μεταφέρει την έδρα της στην Παλλήνη.

Στο τέλος της χρονιάς αυτής μεταφέρεται στην Νέα Σμύρνη και το Κέντρο Ημέρας «το Λιθαράκι» για παιδιά μικρής ηλικίας (3-8 ετών), που ξεκίνησε σαν πρόγραμμα του 815/94 το 1985 στο Νοσοκομείο. Το 1996 και το 2002, 2009 στα πλαίσια της κυκλικής εναλλαγής της ευθύνης λειτουργίας της Μονάδας Επειγόντων, η Γ΄ κλινική λειτουργεί με το επιστημονικό προσωπικό της την Μ.Ε.Π του νοσοκομείου.

Ο κ. Δ. Λιάκος συνταξιοδοτήθηκε στις αρχές του 2001. Χρέη Διευθυντή επιτέλεσε επί σειρά ετών η κ. Παρσένια Παπανικολάου ενώ επιστημονικός υπεύθυνος του Ι.Κ. Νέας Σμύρνης ήταν από το 1996 ο Δημήτριος Γεωργιάδης ο οποίος εκλέχτηκε ως Διευθυντής της Γ΄ Κλινικής τον Οκτώβριο του 2007. Στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμύρνης που αναβαθμίστηκε σε Διεύθυνση ως νέος Διευθυντής εξελέγη και ανέλαβε την διεύθυνση από τις αρχές του 2010 ο Παναγιώτης Γεωργίτσος. Η κλινική είχε την επιστημονική ευθύνη της ΜΕΠ του ΠΝΑ από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Μάρτιο του 2011 οπότε η ΜΕΠ έκλεισε οριστικά αφού μετακίνησε τους χρόνιους ασθενείς της σε άλλες δομές. Ήταν η τελευταία παιδοψυχιατρική κλινική που «έκλεισε» το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο.

Δ. Γεωργιάδης